

Rondvaarttochten met de Zwerwer 3

'Wij kennen elk hoekje en gaatje van de Oosterschelde'

Stel je even voor: je zit op een schip. Zonsondergang, het schip deint zachtjes, je geniet van een bordje verse mosselen terwijl je uitkijkt over de schoonheid en weidsheid van de Oosterschelde. Klinkt dat niet als de perfecte zomeravond?

Het kan bij Jos en Ilse Molenaar, eigenaren van rondvaartbedrijf Zwerwer 3. Zij organiseren oester- en mosselrondvaarten, zeehondenrondvaarten, tochten waarin je alles te weten komt over de verdronken stad Reimerswaal of gecombineerde vaar-fietstochten. Een mooi dagje uit voor iedereen die graag op het water is.

Jos is al zijn hele leven thuis op een rondvaartboot. „Mijn vader deed dit al. Ilse en ik hadden in eerste instantie een boot gekocht als hobby, de Flipper.” Jos was toen sluismeester bij de Bergse Diepsluis en ook Ilse had een fulltime baan. Maar toen ongeveer zeventien jaar geleden de sluis geautomatiseerd werd moest Jos kiezen: voortaan vanaf Neeltje Jans werken of stoppen. Hij besloot tot het laatste. „We kochten de Zwerwer 3 en maakten van onze hobby ons beroep. Mijn voordeel is, dat ik elk hoekje en gaatje van de Oosterschelde ken.” Ook Zwerwer 3 kent Jos als zijn broekzak. „Dit was vroeger het schip van de concurrent van mijn vader”, lacht hij. „De boot is bijna honderd jaar oud, maar helemaal gemoderniseerd. Er is al twee keer een nieuw stuurhuis opgebouwd, en drie keer een nieuwe motor.”

Zeehondjes

Het stel begon met tochten voor sportvissers. „Vooral in het voor- en najaar wordt er veel vis gevangen op de Oosterschelde. In de zomer is dat wat minder, maar dat zeggen we ook altijd eerlijk tegen onze klanten”, vertelt Ilse.



Jos en Ilse zijn blij dat rondvaartboten weer gasten mogen ontvangen.

„En je weet het maar nooit. Soms vangen ze ook in de zomer een mooi maaltje. Je moet ook gewoon een beetje geluk hebben.” Op een gegeven moment merkten Jos en Ilse dat veel mensen niet wisten dat er ook zeehondjes thuis zijn in de Oosterschelde. „Ik vond het zo raar dat veel mensen niet eens weten wat er in onze achtertuin zit”, lacht Ilse. Eerst organiseerden ze educatieve tochten voor kinderen naar de zeehondjes, maar al snel bleek daar ook van volwassenen veel aandacht voor. Met de oester- en mosseltochten vaart de boot naar Yerseke. Door de haven en langs de mosselafabrieken en oesterputten. Een gids geeft er informatie en de tocht wordt besloten met een maaltijd op zee. „De mosselen worden zo voor je neus uit het water gehaald”, zegt Jos. „Tot op het laatst kunnen ze het zilte water opzuigen. Verser kan niet en dat proef je.” Ook een barbecue aan boord is mogelijk (als het weer tenminste

goed is). Verder zijn er de fietsvaartochten. Deelnemers varen dan eerst naar Gorishoek, waar de fietsen al klaar staan. Ze fietsen dan naar Tholen, waar ze onder het genot van een hapje en een drankje terugvaren naar de Bergse Diepsluis.

Kinderen vinden een tocht met Zwerwer 3 altijd een feestje. In de aquaria aan boord kunnen ze garnalen, oesters, slakken, kreukels en krabbetjes van dichtbij zien, ze mogen diverse opdrachten uitvoeren en zien zeehondjes en vaak bruinvissen. „We houden tochten voor scholen, maar ook voor kinderfeestjes, schoolreisjes of familiebijeenkomsten”, zegt Ilse. Zwerwer 3 heeft haar ligplaats aan de Bergse Diepsluis. „Hierachter is de plek waar het verdronken dorp Reimerswaal lag”, weet Ilse. „Ook daar varen we heen. Oscar Huiskamp gaat dan mee als gids, om over de geschiedenis te vertellen.”

Intiëmer

Het afgelopen jaar is ook voor hen moeilijk geweest. Zwerwer 3 heeft vanwege corona maandenlang stil moeten liggen. „Feesten, bedrijfsuitjes, sportvissers, het viel allemaal weg”, verzucht Jos. „Gelukkig mogen we nu weer aan de slag.” Dat er door corona minder mensen per vaart mee mogen, zien ze als iets positiefs. „Het levert minder op, maar is wel een stuk intiëmer. Je hebt een betere band met je klanten en dat is fijn.”

Bijzondere verhalen

Jos en Ilse bieden ook vaartochten aan voor asverstrooiing op de Oosterschelde. „Het zijn altijd bijzondere momenten en verhalen”, vindt het echtpaar. „Vaak gaat het om mensen die een band hebben met water. Duikers, mensen die aan de Oosterschelde wonen of werken. We maken dan voor ieder een programma op maat: bijvoorbeeld met lievelingsmuziek van de overledene, koffie, lunch, diner of een borrel. Dat zijn zulke mooie, dankbare tochten.”

